

KÜÇÜK ADIMLAR

Her şey küçük bir
adımla başlar.

SULUOVA ŞEHİT METEHAN ATMACA ANADOLU LİSESİ
HAFTALIK OKUL GAZETESİ

1. BASKI
07.03.2018

Bir Görüş

Öncelikle emek verip uğraştığımız bu gazeteyi okuyan herkese merhabalar. Bu gazeteyi çıkarmaktaki amacımız öğrencilerin sesini en etkin biçimde öğretmenler ve okul yönetimine duyurmak, öğretmen ve okul yönetiminin görüşlerini ise öğrencilere bildirmek ve en etkin yolla benimsetmektir. Okulumuzda daha önce böyle bir etkinlik gerçekleşmemiş, bunu ilk yapan biz olduğumuz için mutluyuz. Umuyoruz ki emeklerimizin karşılığını alacağız. Şimdiden herkese teşekkür ederiz.

Nurullah ASLAN

Tarihte 7 Mart ;

1- Okul bahçelerine patates, yerelması, fasulye gibi sebzeler dikilmeye başladı.(1942)
2-ABD'de Yüksek Mahkeme diğer mahkemelerin okullardaki ırk ayrımcılığını yasaklamasını onayladı. (1956)



BU SANATÇIMIZI TANIYOR MUSUNUZ ?



İbrahim Şinasi, Türk gazeteci, yayımcı, şair ve oyun yazarı. Türk toplumunda Tanzimat'ın ilanı ile başlayan batılılaşma sürecinin ilk ve en önemli yazarlarından. 1860'da Agah Efendi ile birlikte Tercüman-ı Ahvâl gazetesini çıkardı. 1862'de de Tasvir-i Efkar gazetesini çıkardı.

Eserleri;

- 1-Tercüme-i Manzûme (1859)
- 2-Şair Evlenmesi 1860 (Tiyatro)
- 3-Müntehabât-ı Eş'âr (Divân-ı Şinâsi). (1862)
- 4-Müntehabât-ı Tasvîr-i Efkar (1885-1886)
- 5-Fatîh Tezkiresi (İlk 52 sayfası mevcut)
- 6-Tercüman-ı Ahval(ilk özel gazete).



KÜÇÜK ADIMLAR



Bil Bakalım



1. Suyun bulunmadığı yerlerde, su niyetiyle toprakla , kumla abdest alma.
2. Şiirdeki dörtlük ya da anlam bütünlüğü olan bölümlerden her biri.
3. Değeri 1000 vat olan güç birimi (yukarıdan aşağıya)
- 3.Aldanmak. (soldan sağa)
- 4.Erkek keçi.
5. Irkları ayrı bir ana babadan doğmuş, her iki ırkın kimi özelliklerini kendinde taşıyan kimse. (yukarıdan aşağıya)
- 5.Uygun olan. (soldan sağa)
6. Vücudun ve ruhun esenlik içinde bulunması durumu, esenlik.
7. Metalden, genellikle bu biçimde yapılmış, et, balık, köfte gibi yiyecekleri pişirmekte kullanılan araç.
8. Bilarlarda toplara vurmakta kullanılan özel sopa.
9. Bir yılın aylarını, haftalarını, günlerini, sayılı günlerini gösteren, duvara asılabilen çizelge biçimindeki nesne.
10. Genellikle soğuğa karşı sırta, omuza, başa alınan ya da boyna sarılan örtü.

KÜÇÜK ADIMLAR

Okunacaklarda Bu Hafta

Kürk Mantolu Madonna

"Romanın başkarakterleri Maria Puder ve Raif Efendi'dir. Raif Efendi içine kapanık, melankolik ve dış dünyaya uyum sağlayamamış bir karakterdir. Hayatı boyunca birçok şeye boyun eğmiş, haksızlığa uğradığında bile buna karşı koyamamıştır. Sevmediği bir kadınla evlenmiştir, bir ailesi vardır. Kendi hayatına kendi yön verememiş, başkalarının istediği bir insan olarak hayatını sürdürmüştür. Hayatında gerçekten yaşadığını hissettiği sadece bir anısı olmuştur ve bunu günlüğüne aktarmıştır."



Sabahattin Ali, Türk yazar ve şair. Edebi kişiliğini toplumcu gerçekçi bir düzleme oturarak yaşamındaki deneyimlerini okuyucusuna yansıttı ve kendisinden sonraki cumhuriyet dönemi Türk edebiyatını etkileyen bir figür hâline geldi.

Eserlerinden birkaçı :

İçimizdeki Şeytan
Kuyucaklı Yusuf
Sırça Köşk
Dağlar ve Rüzgar

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ ?

- Sıcak su soğuk sudan daha ağırdır.
- Hapşırduğunuz zaman kalbiniz de dahil olmak üzere bütün vücut fonksiyonlarınız bir an için durur.
- Kıta isimlerinin hepsi aynı harfle başlayıp aynı harfle biter.
- Eğer bir insan 8 sene, 7 ay ve 6 gün bağırabilseydi (aralıksız), bu bir kahveyi ısıtabilecek olan enerjiye eş bir enerji oluştururdu.
- Bir kilo limonda bir kilo çilekten daha fazla şeker vardır.

24 SAAT

Doktor telefonda yakaladığı hastasına:
"Tahliller belli oldu." demiş
"Sana bir kötü, bir de daha kötü bir haberim var."
"Nedir kötü haber ?"
"Maalesef 1 günlük ömrünüz kaldı."
"Peki daha kötü haber nedir ?"
"Size 24 saattir ulaşmaya çalışıyorum, anca buldum."
"Bir şey söylemeyecek misiniz ?"

...

KÜÇÜK ADIMLAR

BİLGİ KÖŞESİ

Haftanın Bilim Adamı



Feza Gürsey

7 Nisan 1921'de İstanbul'da dünyaya gelen Feza Gürsey, tıp doktoru bir baba ve kimyacı bilim kadını bir annenin sıradışı çocuğudur.

Gürsey, 1940 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. 1944 yılında ise İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik-Fizik dalından mezun oldu. İngiltere'de doktorasını tamamladı. 1953 yılında İstanbul Üniversitesi'nden doçent unvanı aldı. 1957-1961 yılları arasında araştırmalarına Brookhaven Ulusal Laboratuvarı'nda, Columbia Üniversitesi'nde devam etti.

1961 yılında ise ODTÜ'nün teklif ettiği profesörlüğü kabul ederek yurda döndü ve

ODTÜ'de ders vermeye başladı. 1974'de ise ODTÜ yönetimi ile arasında çıkan itilaf sonucu görevini sadece Yale'de sürdürmeye devam etti.

1992 yılında hayata veda eden Gürsey Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en önemli bilim adamlarından ve değerlerinden biridir.

Ödülleri

- 1950- Galatasaray Vakfı Madalyası
- 1969- Tübitak Bilim Ödül
- 1977- Griffiths ile Doğa Bilimlerinde A. Cressy Morrison Ödülü
- 1979- Einstein Madalyası
- 1981- College de France Madalyası
- 1984- İtalya Cumhurbaşkanı'nın Commendatore Nişanı
- 1986- Roma'da Konuk Profesörlük Ödülü
- 1989- Türk Amerikan Bilimcileri ve Mühendisleri Derneğinin Seçkin Billimci Ödülü

PİKA SENDROMU

Pika sendromu, kavram olarak pek aşina olmadığımız ancak çevremizde ve ülkemizde oldukça sık görülen bir sendromdur. Pika sendromu yaşayan hastalar, yoğun bir şekilde gıda ürünü dışındaki ürünleri yeme dürtüsüne sahiptirler. Öyle ki bu dürtü bastırılmaz bir haldedir. Duvardan tırtıklanmış bir avuç dolusu sıva parçası veya yerden alınmış bir avuç dolusu çamur veyahut bir tutam saç... Bu bizler için ne kadar normal dışı ise onlar için o kadar olağan bir durumdur.

PİKA HASTALIĞI NEDEN OLUR ?

Pika sendromunun nedenini henüz bilim insanları tam olarak açıklayamasa da uzmanlar hem biyokimyasal hem psikolojik hem de kültürel nedenler üzerinde yoğunlaşmaktadır.

KÜÇÜK ADIMLAR

BİR DEMET RÖPORTAJ

Bu haftaki konuğumuz okul müdürümüz Sayın Adem ASLAN

1-İşinizden memnun musunuz?

-İşim öğretmenlik. Bir lisede yöneticilik yapıyorum.İşimden memnunum. İşimi çok seviyorum. Klasik anlamda derler ya yeniden dünyaya gelsem yine öğretmen olurum.

2-Çok paranız olsaydı ne yapardınız?

Kırk dört yıllık hayat tecrübem içerisinde de sürekli dile getiriyorum ben parayı sevmiyorum para da beni sevmiyor. Çok param olmayacak ama çok param olsaydı ne yapardım?Gerçek anlamda söylüyorum zekatımı tam vermeye çalışırdım. Çok paramla para kazanmaya yine devam etmek isterdim ama helal yollardan kazanmaya devam etmek isterdim.Bir de zengin olsaydım çocuklarımı okumaları için farklı şehirlere göndermezdim. Çünkü üniversite okuyorken anne ve babamdan ayrı kalmak bana çok ağır gelmişti. Hatta evlendiklerinde de büyük bir alan içerisinde, çiftlik gibi bir yerde beraber yaşasak,çocuklarım uzağa gitmeseler.Herhalde parayı onun için isteyebilirdim.

3-Olmazsa olmazlarınız nelerdir?

Hayatta geç kalmayı hiç affedemiyorum. Bunu yapan ailem de olsa bir şey değişmez. Ve yine başarılı olmak olmazsa olmazım .Belki biraz hastalık derecesinde de olabilir ama yaptığım işte parmakla gösterilmek gibi bir hastalığım var. Yani öğretmensem en iyi öğretmen olmalıyım babaysam en iyi baba olmalıyım çocuksam evlatsam en iyi evlat olmalıyım.

4- Sizce cahillik nedir?

Cahil sözcüğü Arapça bir sözcüktür.Okuma yazma bilmeyene mi cahil demeliyiz ya da yaşam tarzı olarak cahil olanları mı kastetmeliyiz? Bence okuma yazmaya bakmamamız gerekiyor. Cahillik diploma ile ilgili bir kavram değildir. Hayat tarzıyla ilgili bir kavramdır. Yere tükürmek bir cahilliktir. Kadına şiddet bir cahilliktir.

5- Sizce eğitim sisteminin temel eksiği nedir?

-Eksiklik evdeki temel eğitimle başlar. Devamında sınav sistemiyle okulda verilen eğitimin farklı olması bocalamaya neden oluyor.Çocuk okula başladığında velisinde çocuğun okulu bitirdiğinde hangi mesleği seçeceğiyle alakalı kaygılar ortaya çıkıyor. Bir ticaret lisesinde mesleki eğitim alıyor muhasebe üzerine ama okulu bitirdiklerinde o işi yapmıyorlar çünkü alan yok?

6- Öğrencide aradığınız temel nitelikler neler?

Öğrenci dürüst olmalıdır çalışkan olmalıdır saygılı olmalı. Herkes aynı zekaya sahip değildir ve herkesin kabiliyeti farklıdır zevkleri de farklıdır. Biz zorla futbol sevmeyene futbol oynamaya çalışırsak voleybol sevmeyene voleybol oynamaya çalışırsak olmayacaktır çünkü bütün bireyler birbirinden farklıdır.

7- En son okuduğunuz kitap hangisidir?

En son okuduğum kitap Ozan Bodur'a ait olan "Çanakale 1915"dir.

8-Nasıl bir öğrenciydiniz?

Okulda devamsızlık yapmazdım. Okul evim kadar sıcak gelirdi bana. Öğretmenlerin de gerçekten anne ve babam gibi bana değer verdiklerini düşünürdüm. Çok çalışkan bir öğrenci değildim. Ama derslerimi dinlerdim , notlarımı alırdım. Düşük not almazdım ama sınıf birincisi de hiçbir zaman olmadım. Gerektiği kadar çalışırdım.

KÜÇÜK ADIMLAR

OKULUMUZDAN ETKİNLİKLER

Dün Yemende , Sakarya´da Çanakkale´de, bugün ise Afrin´de, milletimiz her zaman Mehmetçik´le el ele.



Okulumuz 11-B sınıfı öğrencileri Afrin´de yürütülen operasyon için Mehmetçik´e yardım amacıyla okul çapında bir kermes düzenledi. Yapılan kermese destek yoğun oldu. Kermesten alışveriş yapan öğrenciler kermesten toplanan bütün ücretin destek olarak Afrin´e gönderileceğini duyunca mutlu oldu. 11-B sınıf öğretmeni olan Esra TANGÜN sınıfının böyle bir etkinlik yapmış olmasından dolayı onları tebrik ettiğini dile getirdi.

Karadeniz 4. Kitap Fuarına katıldık

Okulumuzun öğretmenlerinden Muharrem ERDOĞAN öncülüğünde gerçekleştirilmiş olan Karadeniz 4. kitap fuarına okulumuzdan yaklaşık 50 öğrenci katıldı. Okulumuzun önünde toplanan öğrenciler saat 8.00 gibi yola çıktılar. Kitap fuarını inceleyip beğendiği kitapları alan öğrenciler saat 17.00 gibi geri döndüler. Kitap fuarına giden öğrenciler, gelen yazarlarla tanışıp kitaplarını imzalattılar ve büyük keyif aldıklarını dile getirdiler. Okulumuzda böyle etkinlikler gerçekleştiren okul yönetimine teşekkürlerini dile getirdiler.



KÜÇÜK ADIMLAR

OKULUMUZDAN ETKİNLİKLER

Okulumuzun z- kütüphanesi faaliyete geçti.



2017 -2018 eğitim – öğretim yılında faaliyete geçen z- kütüphanemiz öğrencilerin kullanımına açıldı. 9 bilgisayarımız ve 1000'den fazla kitap bulunmaktadır. Öğrencilerimiz okul saatlerinde bu imkanlardan yararlanmaktadır.



KÜÇÜK ADIMLAR

Hayalimdeki Üniversite

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ



Eğitim kurumlarıyla sağlıktan ekonomiye, sanattan mühendisliğe geniş bir yelpazede yetiştirdiği ve yetiştireceği beyin gücünü ülkemize kazandırarak toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmayı amaç edinen Dokuz Eylül Üniversitesi 20 Temmuz 1982'de "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname" ile kurulmuştur. Bu üniversitedeki belli başlı bölümler; Buca Eğitim Fakültesi, Deniz-

cilik Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi, Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu.

BU ÜNİVERSİTEDE OKUMUŞTANINMIŞ KİŞİLER

Şenay Gürler, Emre Aydın, Coşkun Can Aktan, Engin Altan Düzyatan, Gökhan Kırdar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Raşit Çelikezer, Yavuz Tatış .

Bu gazetenin hazırlanmasında emeği geçenler;



Danışman Öğretmen

Kenan AYKOÇ

Emeği geçen öğrenciler

Esra ARSLANTAŞ

Nurullah ASLAN

Rabia DOĞAN

Rümeysa DOĞAN

Sıla TÜRKMEN

Tuğçe ERDAL

Yaren ÇOLAK